

't Vergeet-mij-nietje

Wekelijkse nieuwsbrief van De Vrije School Almelo



In het wekelijkse Vergeet-mij-nietje vindt u berichten over bijvoorbeeld nieuws en mededelingen uit de klassen, allerlei praktische zaken, schoolagenda, (culturele) activiteiten etc.

Het Vergeet-mij-nietje verschijnt wekelijks op vrijdagochtend (tenzij anders aangegeven) en wordt via de mail naar ouders verstuurd

Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren via administratie@devrijeschoolalmelo
Kopijsluiting is elke vrijdag om 09.00 uur (tenzij anders aangegeven).

Vergeet-mij-nietje nr. 25

05-03-2021

KLASSENINFORMATIE:

Kleuterklas Kim/Wendy:

- * De geplande studiedag van juf Wendy (vertrouwenspersoon) op 8 maart a.s. gaat niet door en is verplaatst naar 31 mei. Wendy is dus a.s. maandag zelf in de klas aanwezig.

Klas 1 Nicole:

Deze week zijn we begonnen met een rekenperiode. Eigenlijk ook een beetje taal en heemkunde periode. Dat is een van de mooie dingen van het vrije school onderwijs, dat je mag aanbieden wat op dat moment passend is en vakken elkaar kunnen overlappen. Het was ook een mooie week om dingen te herhalen, te oefenen en om de kinderen te laten zien en vertellen wat ze de afgelopen tijd hebben geleerd. Wat hebben ze in een half jaar tijd al veel geleerd zowel op school als thuis. En wat zijn ze zowel fysiek als in het werken al groot geworden!

Na de duidelijke winterperiode van voor de vakantie konden we nu het voorjaar bespreken en waren er ook op het schoolplein al veel voorjaarsbloemen te zien. We leerden wanneer je cht moet schrijven, dit noemen we "lucht" woorden en over het lezen van plank woorden. We tellen op veel verschillende manieren tot 100 en terug en schrijven de getallen tot 100. We maakten natuurlijk ook veel sommen, verliefde harten sommen, racereken sommen, en bespraken hoe je een verhaaltjessom kan tekenen en uitrekenen. Van mijn zolder thuis had ik een klein kastje meegenomen, dit gevuld met boekjes uit de klas en benoemd tot "samenleesboekenkastje". Na de tweede pauze mogen de kinderen dan ook in tweetallen lezen en een gezellig plekje in de klas uitkiezen. We lezen op meerdere momenten op de de dag even kort, maar dit moment vinden de kinderen volgens mij het leukst.



Klas 2 Mansi/Ilona:

Deze week zijn juf Mansi en juf Ilona begonnen. Juf Mansi, welkom in onze school, we hopen dat je een fijne tijd bij ons zult hebben en juf Ilona, een goede voortzetting, nu met een eigen klas.

De eerste dag, maandag 1 maart, eigenlijk de dag waarop juf Mansi werkt, hebben ze samen gewerkt. Vervolgens op dinsdag en woensdag juf Ilona en donderdag en vrijdag juf Mansi. Een goede samenwerking gewenst, ook samen met de kinderen en de ouders.

Afgelopen donderdag was er een online kennismakingsavond met een grote opkomst, een mooi begin!

Klas 3 Maaïke/Mattis:

De eerste week na de vakantie zit er alweer op. Deze week en volgende week zijn we nog met taal bezig voordat er een periode rekenen komt.

In de taalperiode zijn we bezig met het leren en oefenen van nieuwe spellingscategorieën.

We spelen elke ochtend met juf Maaïke het spel Category waarbij de kinderen in groepjes zoveel mogelijk unieke woorden in een bepaalde categorie moeten vinden. Elk woord wat alleen jouw groepje vindt levert dan een punt op. Ze zijn goed fanatiek! Meneer Mattis was donderdag ziek, maar op het programma stond ren-je-rot om colawoorden te zoeken op het plein en die in het schrift te schrijven. Wat is het leuk om het enthousiasme en gedrevenheid van de kinderen te zien.

En over enthousiasme gesproken: tijdens de gymles heeft de klas leren touwtje springen met twee grote springtouwen! Double-Dutch noemen ze dat ook wel. Wat ging het goed! Ze wilden het steeds opnieuw blijven proberen. Geweldig leuk om te zien.

We hebben gezongen, gefloten en in het Engels spelletjes gedaan. En volgende week gaan we weer vrolijk verder!

Klas 4 Jocelyn:

Na een zonnige voorjaarsvakantie zijn we deze week weer gestart op school.

In een van onze rekenlessen hebben we buiten op het schoolplein metingen verricht om deze op schaal te verwerken op onze eigen getekende kaarten.

En we hebben weer gegymd! Hoe fijn was dat.



Klas 5 Joost/Ilona:

We hebben een goede start gemaakt na de voorjaarsvakantie en ik vind het ook heel fijn om weer 5 dagen voor de klas te staan.

De afgelopen week hebben we in de klas verder gewerkt aan de Economische Aardrijkskunde periode. Donderdag 4 maart en vrijdag 5 maart hebben al veel kinderen een spreekbeurt over een zelf gekozen product gehouden. Het waren hele leuke en afwisselende spreekbeurten tot nu toe. Maar we kwamen er al snel achter dat het niet lukt om op deze twee dagen alle spreekbeurten te houden. Daarom hebben we besloten dat er op maandag 8 en dinsdag 9 maart nog spreekbeurten worden gehouden. Maandag: Lucas, Jaynoah, Eroz en Zila. Dinsdag: Lou-Lou, Gijs de G., Wies, Jason. Het is wel de bedoeling dat de kinderen thuis informatie verzamelen, werken aan creatieve opdrachten en dit meenemen naar school. Op school hebben alle kinderen ook voldoende tijd gekregen om voor te bereiden. Het zou heel fijn zijn dat jullie als ouders interesse tonen, door vragen te stellen over de voortgang en te helpen bij de voorbereiding. De kinderen hebben een handleiding gekregen over het voorbereiden van de spreekbeurt. Ook staat er een stukje in het periodeschrift.



- * Afgelopen donderdag hebben we weer gymnastiekles gehad en het was heel leuk. Willen jullie ervoor zorgen dat de kinderen de juiste kleding aan hebben. **Gymnastiekkleding en –schoenen** (geen zwarte zolen en in aparte tas): wit shirt en wit, blauw of zwart broekje (onbedrukt)
- * Niet alle kinderen hebben een goed werkende vulpen! Dit zorgt voor onrust tijdens de lessen. Alle kinderen hebben een vulpen van school gekregen. Op het moment dat deze stuk is of er is iets anders aan de hand, dan is het de bedoeling dat ouders voor een nieuwe pen zorgen.
- * Ik wil graag dat de kinderen **niet** op schoenen de klas binnenkomen, dus willen jullie dikke sokken/sloffes meegeven? We hebben inmiddels de juiste modus gevonden om te luchten. Dat betekent echter wel dat het soms wel frisjes kan zijn en dan is een extra vest oid (dat op school zou kunnen blijven) erg welkom.

Klas 6 Marieke:

- * Voor ons zitten de toetsweken erop! Wat is er keihard gewerkt en wat waren we opgelucht toen alle schooladviezen mee naar huis konden. Om dat te vieren hebben we vandaag een feestdag! Er is heerlijk gebakken en allerlei lekkers meegenomen.
- * A.s. maandag, dinsdag én maandag 15 maart zijn op school de adviesgesprekken. Daarover zijn diverse mails gestuurd.

- * Kinderen die in Kerstvakantie of tijdens de coronasluiting jarig waren mogen hun verjaardag natuurlijk in de klas ook nog vieren. Daarvoor kan met Marieke even een datum worden geprikt.



Klas 6 viert feest

Nieuws van de directeur:

Beste ouders en verzorgers,

Voor de vakantie heb ik aangegeven mij in de week na de voorjaarsvakantie iets nader voor te stellen.

Ik ben Annemiek Geertsma en al vanaf 1984 werkzaam op deze mooie school. Ik ben hier terechtgekomen omdat een medestudent van de Pedagogische Academie zei dat ze nog een leuke school in Almelo wist.

Eenmaal hier binnen gelopen was ik geraakt door de manier waarop er naar kinderen werd gekeken en doordat er op zoveel verschillende manieren gewerkt werd, zowel cognitief als kunstzinnig en in het sociale.

Na een jaar in alle klassen (ook kleuters en klas 7, die we toen nog hadden) te hebben ingevallen en meegewerkt, ben ik met mijn eerste eigen klas begonnen. Ik was toen 21 jaar; nu vraag ik mij weleens af hoe ouders dat aandurfd.

Ik heb vele klassen gedaan, klassen overgenomen en meerdere rondjes gedaan (klas 1 t/m 6). Ondertussen heb ik ook diverse opleidingen gedaan; van rekencoördinator tot opleider in de school en ongeveer 10 jaar geleden ook de opleiding tot schoolleider.

Ik heb altijd fulltime gewerkt, behalve een kleine periode waarin onze kinderen werden geboren en jong waren.

Ik ben getrouwd met “meneer Herr Jan”, de meneer die in alle onderbouwklassen Duits geeft. We hebben samen twee volwassen kinderen en 2 “bonuskinderen”, daarnaast al 7 kleinkinderen. De jongste is 8 maanden oud en de oudste is net op 1 maart 9 jaar geworden. Ik ga 4 dagen in de week als directeur werken en 1 dag in de week als coach voor Stichting Athena. Ik houd van wandelen, planten en samen gezellige dingen doen, oppassen op de kleinkinderen en van tuinieren. Na lange tijd geen moestuin te hebben gehad, heb ik samen



met onze dochter en meneer Jan de voortuin omgespit om toch weer een kleine moestuin te bij huis te hebben. Ik verheug mij erop.

Ik hoop als directeur, samen met de collega's en u als ouders/ verzorgers, veel voor de kinderen en onze mooie school te kunnen doen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u mij altijd mailen of telefonisch contact zoeken.

directie@devrijeschoolalmelo.nl

Afgelopen week is er in alle klassen weer zeer veel werk verzet.

Wat zouden we toch graag elkaar meer live zien! Even de school doorlopen, tekeningen, schilderijen en bordtekeningen bekijken.

We proberen de meeste zaken binnen de afspraken weer op te pakken en zijn blij dat de kinderen weer naar school kunnen.

Het onderwijs in de klassen is weer volop op gang.

De vaklessen door de vakleerkrachten vinden nog niet echt plaats; alleen voor klas 6 zijn deze deels gestart. Bovendien hebben de klassen 3 t/m 6 gelukkig weer gymnastiek gehad van juf Vera, in de gymzaal aan Welgelegen.

De extra ondersteuning voor de diverse kinderen door Sylvia en Nienke is ook weer gestart. Op dit moment echter nog niet in de klassen, maar allemaal in kleine groepen buiten de klas. Juf Nienke werkt in het kamertje aan de kant van de kleuterklassen en juf Sylvia in het computerlokaal.

Deze beide plekken zijn zo ingericht, dat er fijn kan worden gewerkt.

De extra ondersteuning ("corona-uren") zijn deels gestart en voor een ander deel wordt er gewerkt aan een goed nieuw rooster. Deze uren worden ingevuld door juf Ilona, juf Maaïke (neemt uren van meneer Joost over) en juf Mirjam (woensdagmiddag met een aantal kinderen uit klas 6).

Met vriendelijke groet, Annemiek Geertsma

ALGEMENE MEDEDELINGEN:

Mededelingen van de vertrouwenspersonen:

Het inloopsprek uur in school kan helaas niet meer plaatsvinden. U kunt ons natuurlijk wel bereiken via mail zodat wij een afspraak voor een gesprek kunnen maken. Vanaf 1 maart stopt Annemiek met haar taak als vertrouwenspersoon. Er zal de komende tijd gezocht worden naar een nieuwe vertrouwenspersoon naast Wendy.

Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl

Hartelijke groet, Wendy (kleuters en klas 4) en Annemiek (directeur).

Open Dag gaat NIET door:

Beste ouders, de Open Dag (die voor morgen stond gepland) gaat dit schooljaar vanwege de corona-maatregelen niet door. Kent u mensen die belangstelling hebben voor onze school dan mag u natuurlijk altijd doorgeven dat zij contact kunnen opnemen met de school. Dit kan via administratie@devrijeschoolalmelo.nl of telefonisch via 0546-492727.

NIEUWS VAN DE PEUTERGROEP EN BSO:



De peuterspeelzaal en de BSO zijn te bereiken op de groepstelefoon: 06-1543 4849
Voor direct contact met de pm-ers, afmeldingen, ziekmeldingen en andere groepsgerichte mededelingen. De voicemail wordt altijd als eerste afgeluisterd, dus spreek gerust een boodschap in of stuur een bericht.

Er zijn plekken vrij in het Peuterhuis. Voor informatie kunt u bellen met de groepstelefoon van Christoforus Almelo: 06-15434849.

Op afspraak is het mogelijk om eens een kijkje te komen nemen.

BIJLAGEN:

8 inspirerende online studieavonden met verhalenverteller Wim Wolbrink

Filosofie van de vrijheid

Kosten: € 135,-

8 woensdagavonden van 10 maart t/m 28 april 2021

20:00 - 21:00 uur. Online via Zoom.

zoom

De avonden kunnen ook separaat van elkaar gevolgd worden.

Aanmelden kan eenvoudig via info@nationalevertelschool.nl of 074 - 24 22 696

"Denken is het aangrijpingspunt. Ook het voelen kan pas door ons denken begrepen worden. Elk individu kan zelf de schepper en de schouwer van zijn gedachten zijn. Hierin toont zich de grootsheid van de mens."

Meer informatie? Kijk op www.nationalevertelschool.nl

Veel mensen verlangen ernaar dat er meer is dan alleen een materiële wereld. Veel mensen weten intuïtief dat er ook een wereld van de ziel en een wereld van de geest is. Maar wat dan weer precies geest is en wat ziel dat weten we dan weer niet. *De Filosofie van de Vrijheid* van Rudolf Steiner is de sleutel tot het waarnemen van de wereld van de geest. Het boek laat de weg ernaartoe zien. En ieder mens kan die weg gewoon bewandelen.

Denken
Denken is het aangrijpingspunt. Elk individu kan zelf de schepper en de schouwer van zijn gedachten zijn. Hierin toont zich de grootsheid van de mens. Als een oneindig mooi wezen, dat als goddelijk beschouwd moet worden. Het denken van de mens is volgens Steiner in zichzelf geground en autonoom aanwezig. Hij stelt dat gedachtes ingrijpen op de menselijke fysiologie. De mens is een geestelijke bron die gehuisvest is in een stoffelijk lijf. Dit staat tegenover de visie van de neurologie. Die is dat gedachtes oppoppen in de hersenen als gevolg van een fysiek proces. Steiner nodigt met zijn *Filosofie van de Vrijheid* de lezer uit om die geestelijke bron in al zijn grootsheid al schouwende te activeren.

Zuiver handelen
Op vele niveaus komt het handelen van een mens tot stand. Je hand trekt zich instinctief terug na het aanraken van een hete oven. Uit troost sla je je armen om iemand heen. In gedachten zie je je al wonen in een andere woning. Een hoog, geestelijk en zuiver niveau van handelen is het handelen dat voortkomt vanuit een moreel besef. Dat zet de mens in beweging om iets voor de medemens of de maatschappij te doen.

Ware vreugde
Wat is de waarde van je leven? Al wikkend en wegend kan een mens geen antwoord op die vraag geven. Wat eerst op de negatieve schaal wordt gelegd, kan later wel eens worden verplaatst naar de positieve kant. En omgekeerd. Steiner zegt dat de mate waarin een individu doelen stelt, nastreeft en in vervulling ziet gaan, waarde geeft aan diens leven. Dat schept de ware vreugde.

Wat gaan we doen?
Op een speelse en praktische wijze worden met verhalen, waarnemingsoefeningen, spelvormen, gesprekken en tekeningen het boek *Filosofie van de Vrijheid* van de Oostenrijkse Filosoof Rudolf Steiner voor de deelnemer ontsloten.

Voor meer info zie: [nationale vertelschool-filosofie van de vrijheid](http://nationalevertelschool-filosofie-van-de-vrijheid)