

't Vergeet-mij-nietje

Weekbrief voor ouders van De Vrije School Almelo



No. 03

21-09-2023

websiteversie



DE
VRIJE
SCHOOL
ALMELO



E-mail: administratie@devrijeschoolalmelo.nl

Website: www.devrijeschoolalmelo.nl

Volg ons ook op Instagram en facebook,
hierop is veel informatie uit de klassen te vinden:

 Instagram: [devrijeschoolalmelo](https://www.instagram.com/devrijeschoolalmelo)

 Facebook: De Vrije School Almelo op facebook

AGENDA:

di. 26 sept. : schoolmaatschappelijk werk aanwezig; 09.00-12.00u.
vrij. 29 sept. : Michaëlsfeest
woe. 4 okt. : studiedag; alle kinderen zijn vrij
vrij. 13 okt. : muziekavond
woe. 18 okt. : klassenpresentaties; aanvang 11.45u.
woe. 18 okt. : schoolmaatschappelijk werk aanwezig; 09.00-12.00u.
ma. 23 okt. t/m
vrij. 27 okt. : herfstvakantie
ma. 30 okt. : studiedag; alle kinderen zijn vrij

OUDERAVONDEN:

(alle ouderavonden beginnen om 20.00u)

di. 26 sept. : klas 1
di. 10 okt. : 3 kleuterklassen

KLASSENINFORMATIE:

Klas 1:

Wat wordt er al hard gewerkt in de eerste klas. De kinderen kennen al de letters: i (ik), k (koningszoon), m (mier), s (slang), p (prinses) en aa (zegt de draak). Zij oefenen naast het schrijven al met de eerste woordjes en verhaaltjes lezen op leesbladen en in een eerste leesboek. Volgende week begint de eerste rekenperiode al zijn we al volop aan het rekenen en tellen tussen alle andere lessen door. Op de ouderavond a.s. dinsdag zal ik hier meer over vertellen

Michaëlsfeest klas 1,2,3,4

*Vanaf volgende week moeten de kinderen een stevige meenemen naar school van natuurlijk materiaal (geen bamboe), zo'n 1,5 m lang voorzien van naam en punt. Deze gebruiken zij om broodjes mee te bakken boven de warme kolen en zo het "drakenvuur te trotseren".

*In de ochtend zijn er naast het broodjes bakken allerlei spelletjes op het plein. Wie helpt er mee deze ochtend? Geef je op via Parro.

*Er is al een mooie drakenkop gemaakt door een vader voor de kop van jut, dankjewel daarvoor! We kunnen nog wel wat meer blikken gebruiken voor het blikgooien.

*Om 13.55 uur is iedereen uitgenodigd om te komen kijken naar het drakenspel van klas 3 en 4 op het grote plein! Dit jaar is voor het eerst onze nieuwe draak te zien waar voor de zomervakantie al een aantal moeders erg druk mee zijn geweest, waarvoor veel dank!

Michaël en het oogstfeest

De dagen worden korter, de levenskrachten van de natuur op het noordelijk halfrond keren, na hun uitbundige bloeitijd, weer langzaam naar binnen in de aarde en de herfst doet zijn intrede. Het herfstfeest vieren we rondom de herfstevening (21 september) - dag en nacht gelijken zich in lengte. Vanaf nu wordt het donkerder. De grote oogsttijd is aangebroken en een tijd van dankbaarheid, moed, evenwichtigheid en het gevecht met draken staat voor de deur.

Sint Joris



Naast de verhalen rondom de aartsengel Michaël, zijn er ook de heldenverhalen van ridder Joris. Hij levert op aarde dezelfde strijd als Michaël dat doet in de hemel. Een woeste draak maakt het de mensen onmogelijk om in vrede te kunnen leven, zelfs een prinses moet geofferd worden. Ridder Joris trekt heel moedig ten strijden. Hij overwint de draak en bevrijdt de prinses.

De prinses staat symbool voor de reine ziel die in de mensen behouden moet blijven. Michaël en Sint Joris leren ons moedig te zijn. Daarnaast is onze wilskracht gevraagd - wilskracht die in deze tijd van het jaar nodig is om ons goed voor te bereiden op de donkere dagen van het jaar. Dagen die gepaard kunnen gaan met eenzaamheid, innerlijke verstarring en winterse zwaarmoedigheid. Om een tegenkracht te bieden tegen deze zwaarte, is het nodig ons innerlijke vuurtje aan te wakkeren.

Het groeiende aantal kaarsjes dat we aansteken gedurende de herfsttijd op weg naar kerstmis, staat symbool voor ons groeiende innerlijke licht.

Oogstfeest

Voor jonge kinderen is het drakenthema soms een beetje te spannend. Om die reden is er in peuter- of kleuterklassen tijdens de Michaëlstijd meer aandacht voor het oogstfeest. Verschillende gewassen worden van het land gehaald en de aarde bereid zich langzaam voor op de wintertijd.

Tradities voor thuis

- Oogstsoep maken waarbij de kinderen al de groenten zelf mogen snijden.
- Broodzwaardjes of brooddraken bakken met: 500 gram bloem, 10 gram zout, 25 gram gist (droge gist in een beetje lauwe melk met een schep suiker laten wellen), ca. 4 dl. water en een flinke scheut (olijf)olie.

- Een riddergevecht houden.
- Versier de tafel met vruchten, korenaren en gekleurde bladeren.
- Haal de mooiste zonnebloemen in huis.
- Organiseer een spelletjesdag waar kinderen hun daadkracht, moed en evenwicht op de proef kunnen stellen. Denk aan een evenwichtsbalk, geblinddoekt parcours, klimmen in een boom, ergens over heen springen, etc..
- Knutsel uit een dennenappel, een stukje draad en rood, oranje, geel crêpepapier mooie vurige zwierzwaaiers om mee rond te draaien.
- Beplak glazen potjes met rood, oranje en gele zijdevloei en gedroogde bladeren. Zo ontstaan de mooiste kleine lichtjes voor in en rondom het huis.
- In het Duits heten vliegers draken, daarom is het vliegers op laten een geliefde traditie met het michaëlsfeest. Je vlieger bedwingen vraagt als kind een hoop moed en kracht.
- Maak een mooie draak van een oude sok.
- Maak een gevaarlijke draak van kastanjebolsters.
- Kook hele maïskolven - heerlijk kluiven aan de kolven met boter, zout en peper.
- Eet en verwerk nog alle bramen die te vinden zijn. Maak jam, eet bramen met scones of maak nog lekkere bramentaart. Bramen zijn volgens een oude Ierse legende niet meer te eten na het Michaëlsfeest. Toen de duivel (Lucifer) uit de hemel werd verjaagd, belandde hij in een braamstruik. Hij vervloekte de struik, zodat de bramen vanaf 29 september te bitter zijn om nog te eten.

Nieuws van Annemiek (directeur):

Dank aan alle ouders die vorige week vrijdag hebben geholpen om de bibliotheek in de klassen te saneren. Wat is er hard gewerkt o.l.v. LeesVink.

Nu komen er, met o.a. input van de kinderen en leerkrachten, over een week of 6 á 8 prachtige nieuwe boeken. Boeken die passen bij de diverse perioden, informatieboeken, leesboeken, te veel om op te noemen om heerlijk in te lezen en het leesplezier te bevorderen.

Nu op naar het Michaëls/herfstfeest. Zowel in dit Vergeetmijnetje als via Parro zult u veel informatie krijgen.

Ik hoop velen volgende week vrijdag even te ontmoeten bij de spelletjes, het broodjes bakken, als appelvrouwtje en natuurlijk ook bij het temmen/verslaan van de draak.

Vriendelijke groet, Annemiek

ALGEMENE MEDEDELINGEN:

Mededelingen van de vertrouwenspersonen:

De leerkracht van klas 4 en de leerkracht klas 5 zijn de vertrouwenspersonen van de school. Mochten er zaken zijn waar u met de vertrouwenspersoon over wilt spreken, dan kunt u contact opnemen via:

internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl

Voor de kinderen staat hiervoor een witte brievenbus in de gang.

Vriendelijke groet



Schoolmaatschappelijk werk:

Mijn naam is Monique Straver en vanuit Avedan (www.avedan.nl) ben ik als schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan De Vrije School Almelo

Wat kan ik voor u betekenen?

School is een plek waar kinderen voor een groot deel van hun tijd doorbrengen. Soms doen zich problemen voor waar een kind thuis of op school last van heeft. Als schoolmaatschappelijk werker adviseer, ondersteun en bied ik hulp aan kinderen en hun ouders. Met elkaar zullen we zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en/of problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast heb ik nauw contact met de intern begeleider van De Vrije School Almelo en zal ik deelnemen aan het schoolondersteuningsteam.

Op de volgende dagen ben ik aanwezig op school, telkens van 09.00-12.00u:

dinsdag 26-9-2023, woensdag 18-10-2023, dinsdag 7-11-2023,

dinsdag 21-11-2023, woensdag 6-12-2023, dinsdag 19-12-2023

Verkeersbrigade

Concreet zoeken we voor aankomend schooljaar nog *één brigadier voor de maandagochtend van 8.15-8.30 uur*. Wie helpt ons de bezetting compleet te maken? Alle brigadiers krijgen voor hun eerste keer brigadiëren één ochtend les van de verkeersagent. Mocht u interesse of vragen hebben, dan kunt u zich melden bij Paulien Heitkamp-Schrijver via schrijver_p@hotmail.com.

NIEUWS VAN DE PEUTERGROEP EN BSO:



Plek op de peuterklas en op de BSO

Wist u dat we alle dagen behalve vrijdag geopend zijn? Op maandag, dinsdag, woensdag en/of donderdag kunt u tijdens schooltijd uw peuter (vanaf 2,5 jaar) bij ons brengen en 's middags vangen wij op deze dagen tot 18.00u uw schoolkind liefdevol op, zodat u met een gerust hart naar uw werk kunt.

Ook in de vakanties is onze BSO geopend. Benieuwd naar de mogelijkheden? Informeer via telefoonnummer (06 21 93 18 13) of mailadres (almelo@christoforuskinderopvang.nl).

BIJLAGEN:

Jeugdschaken:

Het nieuwe schaakseizoen bij de schaakvereniging Almelo is weer begonnen. De jeugd schaakt op vrijdagavond tussen 18.15 uur en 19.45 uur in wijkcentrum De Schelf op de Schelfhorst in Almelo. Eerst is er les en daarna wordt een interne competitie gespeeld. Daarnaast worden er regelmatig leuke schaakactiviteiten georganiseerd en is het mogelijk om ook aan toernooien, kampioenschappen en externe competities deel te nemen. Wil je eens een kijkje nemen, dan ben je van harte welkom voor een aantal proeflessen. Na de herfstvakantie starten we met een nieuwe beginnersgroep, maar als je al kunt schaken kun je ook instromen op een hoger niveau. Komen kijken mag ook voor de herfstvakantie. Voor meer informatie over het jeugdschaken kunt u terecht bij Wouter Rozendaal (jeugdleader@schaakverenigingalmelo.nl / 06-26518693) of Daniel Rameaux (d.rameaux@outlook.com / 0546-827742)



Jeugdschaak

Je wint of je leert!





Ouders en kinderen die een
kijkje willen nemen zijn
van harte welkom in

**Wijkcentrum
de Schelf**

Binnenhof 51-53, 7608 KH Almelo

Wij geven les en spelen



**Elke Vrijdag
18.15 to 19:30**

Wouter Rozendaal, 0626518693
jeugdleader@schaakverenigingalmelo.nl

Daniel Rameaux, 0546 827742
d.rameaux@outlook.com

www.schaakverenigingalmelo.nl